

Berlingske politiske og Avertissements Tidende

182. AARGANG - NR. 325

KØBENHAVN, MANDAG MORGEN DEN 24. NOVEBER 1930

10 ØRE - 20 SIDER

JOSEPH STALIN UDTALER SIG OM REVOLUTIONS-RYGTER OG VERDENS-POLITIK

Det første Interview, som Ruslands Hersker har givet udenlandsk Presse.

Udsigterne for Verdens-Revolutionen maa betegnes „som gode“.

STALIN BEKRÆFTER, AT HAN LEVER



Privattelegram. MOSKVA, SØNDAG.

JOSEPH STALIN, Generalsekretæren for Kommunistpartiets Centralkomité, har Lørdag modtaget United Press' Korrespondent i Moskva til det første Interview, han nogen Sinde har tilstået den udenlandske Presse. Under Samtalen, der varede over en Time, kom Stalin ind paa en Række af Sovjetstatens Anliggender.

Paa Spørgsmaalet, om han havde noget imod, at United Press dementerede Meddelelsen om, at han skulde være myrdet, svarede Stalin:

— Jeg har kun en Ting imod det: Jeg vil nødig berygte Riga-Korrespondenterne deres Middagsmad. Jeg er rogt at det paa deres Vegne, de skal jo ogsaa leve.

Under Samtalen kommer Krigskommissær Vorosjilov ind i Værelset. Baaede Stalin og Vorosjilov dementerede Rygterne om Oprør og Mytteri, Arrestationen af Blucher og alle de andre Historier, der i disse

Dage har været i Omløb. Paa Spørgsmaalet om, hvordan en saadan Bølge af Rygter om Sovjetunionen pludselig kunde opstaa, svarede Stalin:

— Jeg kan kun have en Formodning, men jeg tror, at det drejer sig om en organiseret Kampagne fra visse Grupper, der har deres Centra-



Ruslands øverste Hærfører, Vorosjilov.

ler i Riga og Berlin, med det Formaal at aflede Opmærksomheden fra de interventionistiske Planer, som vi har bragt for Dagens Lys. De vil have Verden til at tro, at Sovjet har sat denne Retssag i Gang mod Kontrarevolutionen som en Skærmbret for at dække over den Hungersnød og Uro, der paaastaas at herske hos os. Den Kendsgerning, at disse opdigtede Rygter opstaa samtidig i flere forskellige Byer, er efter min Mening et Bevis paa, at der foreligger en velovervejret Plan med det Formaal at bringe Offentligheden Verden over paa Vildspor.

Stalin er ikke „Diktator“.

Stalin benægtede leende, at han skulde være Sovjets „Diktator“. De Folk, der gav ham denne Titel, sagde han, maatte enten være fuldstændig uvidende om Sovjetregjeringens og Kommunistpartiets Struktur, det ikke tillader nogen Mand, uanset hans personlige Dygtighed og Karakter, at blive Diktator, eller ogsaa søgte de med Vilje at give en forkert Fremstilling af Situationen.

I begge Tilfælde er det lige komisk, sluttede „Diktatoren“ dette Afsnit af Samtalen. Vorosjilov syntes at være enig med ham, i alt Fald lo han hjerteligt og indrømmede, at hvis det kom til Uenighed mellem Stalin og Partiets Masser, vilde det være forbi med Stalins Lederskab, og nye Ledere vilde blive valgt.



George Harrison.

Federal Reserve Banks Præsident George Harrison konfererer i Berlin med Dr. Luther.

Privattelegram. BERLIN, SØNDAG.

PRÆSIDENTEN for Federal Reserve Bank i New York, George Harrison, er i Dag ankommet hertil og har haft en Konference med Rigsbankens Præsident, Dr. Luther. Forhandlingerne betragtes som meget betydningfulde. Harrison har i Forvejen i London konfereret med Queen Young, Datters, Pierpont Morgan og Montague Norman. Det synes, at Forhandlingerne drejer sig om et Krigsøvelses-Moratorium.

United Press.



Udenrigskommissæren Litvinov, der for Tiden forhandler i Genève.

Verdensrevolutionens Udsigter.

Stalin ansaa det for vanskeligt at give et kort Star paa Spørgsmaalet om Udsigterne for Verdensrevolutionen. Hvis jeg skal svare i to Ord, sagde han, saa vil jeg sige, at Udsigterne er gode.

— Kan det kapitalistiske og det kommunistiske System eksistere fredeligt Side om Side spurgte Korrespondenten.

— Det er muligt, led Stalins Svar, og det bedste Bevis er, at de har levet fredeligt Side om Side lige siden Borgerkrigen og Interventionsperioden sluttede.

Rusland og Afrustning.

Stalin nævner intet Haab om, at der kommer noget ud af Afrustningskonferencen i Genève.

Ikke desto mindre mener han, at Sovjet ikke kan holde sig fra et Forsøg, hvor svagt det saa end maatte være, paa at skabe Fred. Han indrømmede, at Litvinov maaske kunde faa Held til at faa indfjætet nogle gode Bestemmelser her og der. I alt Fald, erklærede Stalin, kan det ikke gøre nogen Skade at deltage.

Med Hensyn til Spørgsmaalet Dumping erklærede Stalin, at Sovjet maaske kunde være i Stand til at producere enkelte Ting billigere end andre Lande, fordi Spekulanter og Mellemmænd blev undgaaet.

Men det er latterligt, sluttede han, at sige, at Sovjet eksporterer til Priser, der ligger under Produktionskostningerne, og det er jo den virkelige Mening med Ordet Dumping.

United Press.

Voldsomme Snestorme i Amerika.

Mange Mennesker omkomne. Californiens Frugthaver hærgede.

DENVER, COLORADO, SØNDAG, RD.

DET vides, at 15 Personer er omkommet med urede voldsomme Snestorme, der har raset over hele Arizona, New Mexico, Colorado, Californien, Nevada, Texas og Oregon, og syv Personer savnes. De fleste af Ligene har Myndighederne fundet paa afslidte Veje, efter at Snebrillerne var smeltet, og Vejene atter blevet farbare; i Californien er tre Lig fremdraget af Vraget af en Postflyvemaskine, der er forulykket under Snestormen.

Fra Los Angeles meldes Lørdag om en voldsom Storm, der har raset over hele Syd-Californien; fire Personer er døde og adskillige saaret, al Skibsfart og Lufttransport er lammet, og Tusindvis af Bøttsrunder er knust. Flere mindre Bygninger er ødelagt, og Hundreder af Træer rykket op med Rodde. En Mængde Frugthaver, der byggede af modne Appelsiner og Græpefrugter, er i Bund og Grund ødelagt.

Storm over Nordsøen.

Oversømmelser paa Vestkysten.

Fra vor Korrespondent. VARDE, SØNDAG.

I Løbet af Dagen i Dag blæste det op til en voldsom Storm af Vest-Nord-vest med en Vindstyrke i Aften paa 19 ved Blaaavandshuk, og Stormen synes at skulle holde sig det meste af Natten. Vestenstormen har ved 7-Tiden i Aften medført en Vandstand, der er ca. 2 Meter over det normale, og allerede nu truer Vandet med at oversomme de lavere liggende Strækninger paa Vestkysten. Aadalene ved Skærn, Varde, Sneum og Ribe Aa er blevet sat under Vand. Stormen har medført flere Brud paa Telefonledninger, og enkelte Steder er de elektriske Ledninger kommet i Uorden.

Flensborgske Luftfartsplaner.

Fra vor Korrespondent. FLENSBORG, SØNDAG.

Den tyske Presse i Flensborg gør Propaganda for Tanken om at søge Byen Flensborg, bragt i fast og varig Forbindelse med Luftfartsruter via Jylland og Øerne til Sverige og Norge.

Remarque fortæller om sig selv.

Interview med Forfatteren af „Im Westen nichts Neues“ og „Der Weg zurück“.

BERLIN, NOVEBER 1930.

ERICH MARIA REMARQUE, „Intet Nyt fra Vestfronten“'s berømte Forfatter, er ikke nogen Ven af Interviewere, og kun yderst sjældent lykkes det en Journalist at faa ham til at udtale sig til Bladene. Saa meget des større var min Glæde og Overraskelse, da det i Dag lykkedes mig som Repræsentant for „Berlingske Tidende“ at faa Remarque til at udtale sig om rent personlige Emner, sine Kæphest og Fremtidsplaner. Remarque har nu lige lagt sidste Haand paa sin nye Bog „Der Weg zurück“, der om kort Tid vil udkomme i Verdenspressen, og som „Berlingske Tidende“ har erhvervet Ene retten til for Danmark.

„HELT IGENNEM ET GANSKE NORMALT MENNESKE“

— Der paaastaas, at De meget nødt lader Dem interviewes og arbejder i Avispalterne, led mit første Spørgsmaal til Remarque.

— Min Uvilje mod Interviews, svarede Remarque, skyldes udelukkende, at jeg er klar over, at jeg helt igennem er et ganske normalt Menneske, hvis private Meninger hverken er mere eller mindre værd end Hundrede Tusinder andres.

— Men De vil dog sikkert kunne forstaa, at efter den store Succes. De havde paa Deres Bog, er der mange Mennesker, som interesserer sig for Dem personligt og gerne vil høre noget om Deres Person.

HVIS DET VAR SANDT, HVAD DER FORTALTES OM MIG, HAVDE JEG HAFT TRE-FIRE LIV

— Det indrømmer jeg, men disse Folk faar uden Tvivl mere, end de kan forlange. Der gaar jo allerede saa mange Historier om mig, at ogsaa jeg selv kan lære en hel Mængde nyt om mig selv af dem; meget af det er nemlig lige saa nyt for mig, som det er for Læserne. Jeg vilde have god Grund til at blive overbevist Spiritist, for hvis alt, hvad der fortælles om mig, var sandt, skulde jeg have haft mindst tre eller fire forskellige Liv her paa Jorden. Hvor er det Skade, at det ikke er Tilfældet! Det vilde uden Tvivl have været meget mere interessant end det Liv, som jeg har ført, og som hovedsagelig bestod i haardt Arbejde og Savn.

— Har De nogen Sinde gjort Forsøg paa at dementere de falske Paastaaender og Rygter om Dem?

— Hvis jeg forsøgte det, vilde jeg være nødt til at holde op med at skrive Bøger og i Stedet for starte et Kontor, som ikke havde andet at gøre end at dementere Rygter, svarer Remarque. Men De vil forstaa, at det har jeg ikke Lyst til. Jeg bryder mig ikke det fjerneste om, hvad Folk siger om mig, eller om, hvorvidt det er sandt eller ej. Betragtninger af den Natur skyldes sædvanligvis Stolt-hed, Forfølgelighed, Indbildskhed og Praleri.

Jeg er sikker paa, at en virkelig god Bog vil sejre over alle Vanskeligheder, medens intet Forsvar eller Forskringer kan frelse den fra Flasko, hvis den er daarlige. Mine Bøger har af mig faaet alt, hvad jeg har været i Stand til at give dem. Fra det Øjeblik, de er udgivet, maa de klare sig selv og maa bane sig Vej udelukkende i Kraft af deres egne Dyder. Hvis de har tilstrækkelig Livskraft, vil de sejre, savner de den, kan de lige saa godt gaa ned og om hjem.

Af lignende Grunde nægter jeg at træde frem offentligt. Jeg vilde være i en svær Knibe for at faa at vide, hvad jeg skulde holde Taler eller Foredrag om. Det er næppe muligt at tale om sine egne Bøger, og jeg er sikker paa, at andre kan læse dem meget bedre op end Forfatteren. Hvad skulde jeg saa tale om? Jeg kunde ganske simpelt diskutere mine Kæphest som Automobiler og Hunde, men jeg tror næppe, at det er Emner, der vil interessere nogen i særlig Grad.

REMARQUES FREMTIDS-PLANER

— Hvad er Deres Fremtidsplaner? lyder vort sidste Spørgsmaal. — Jeg har ingen bestemte Planer for Fremtiden, svarede Remarque. Det er muligt, at jeg vil rejse nogle faa Aar, men det er ikke sikkert. I hvert Fald vil jeg dog tage nogle af mine gamle Kæphest op igen. Først og fremmest har jeg Lyst til at opdrætte Hunde. I de sidste Maaned, medens jeg arbejdede paa min nye Bog, var min irske Terrier Billy faktisk min eneste Omgangsfælle.



Remarque med sin irske-Terrier „Billy“.